

DIALOOGKAART SPORT



Introductie

Jullie gaan in dialoog over stellingen die te maken hebben met sport. Deze gesprekken kunnen best pittig zijn, maar een dialoog kan juist ruimte geven aan verschillende meningen. Ben jij iemand die zich graag in discussies mengt en zijn mening deelt of deel je die pas als ernaar wordt gevraagd? Iedereen is anders, maar elke mening binnen jullie groep is even belangrijk!

Vorbereiding

Maak vooraf met je groep een set afspraken over hoe jullie in dialoog gaan. Het is belangrijk dat deze afspraken samen worden bedacht en niet worden gepresenteerd als 'de regels'. Hoe willen we in gesprek? Wat vindt iedereen belangrijk? En wat doen we als iemand zich niet aan de afspraken houdt? Bedenk het samen!

In gesprek

Lees de stellingen (naar keuze) voor. Bij iedere stelling laat iedereen weten of ze het ermee eens of oneens zijn. Kies voor een actieve versie zoals 'over de streep', een eenvoudige zitten-staanvariant of handen opsteken. Ga vervolgens samen het gesprek aan. Wat vinden we, en vooral: waarom? Zijn we het met elkaar eens of zijn er veel verschillen? Laat de deelnemers te allen tijde weten dat elke mening telt!



STELLINGEN

“duels zijn fel en niet altijd eerlijk”

“als iemand op de grond ligt
speel je nooit door”

“sommige spelers moeten zich
niet zo aanstellen”

“bij onze sport is iedereen welkom”

“ruzie in het veld hoort erbij”

“de leerkracht/coach ruimt het veld op”

“sportiviteit is belangrijker dan winnen”

“schelden uit emotie is normaal”

“wedstrijden zijn leuker als je wint”

